

Vrouw Holle

Toneelstuk voor de 1^e klas

Marijke Heunks

Vrouw Holle

Toneelstuk voor de 1^e klas

- Moeder
- Lieve, ijverige meisje
- Lelijke luie meisje
- Vrouw Holle
- Broden
- Boom met appelen

Koor: Er leefde een weduwe op het land;
een dochter troonde zij aan iedere hand;
ee ene die was mooi en lief
deed al haar werk met vlijt
de ander was heel lelijk
en luierde heel de tijd
Dit is de echter dochter
zo wordt verteld
en op deze luie deern
is de moeder dan ook zéér gesteld.

(lieve meisje aan het werk)

aan het mooie meisje werd al het werk opgedragen
Zij zwoegde zo van vroeg tot laat, zonder klagen alle dagen
Ze moest wassen en strijken,
boenen en vegen,
schillen en koken,
de kachels opstoken,
maar overal ging zij vol vreugd' aan beginnen.

(meisje gaat spinnen)

Eens moest zij een draad gaan spinnen
Het spoeltje ging razendsnel in het rond
En heeft toen haar vinger verwond.

Meisje Kijk toch aan, mijn spoel wordt vies
Van bloed dat ik verlies,
Wacht, ik spoel het in de put
Het water is mij zo van nut.

O, daar valt het in het duister
Moeder, kom toch hier en luister;
De spoel is op de bodem van de put beland,
Wat moet ik doen hier aan de kant?

Moeder Een domme gans, een nietsnut ben je!
alleen maar ellendige streken ken je!
Je haalt de spoel maar zelf op
Hem wel laten vallen, ezelskop,
dat is gemakkelijk voor een kind als jij
Vertoon je nu niet meer aan mij!

Koor Het meisje weende en wist niet hoe,
ze dit klaren zou voor d'r moe
Ze keek over de rand in de diepte
en daar gebeurde het dat ze naar beneden kiepte.
Zij viel in slaap en toen zij ontwaakte
Was het de zon die haar wakker maakt.

Meisje Wat een mooie groene weide
En duizend bloemen staan aan mijn zijde!

(Ze gaat lopen – koor neuriet 'Vrouw Holle')

Broden Wij broden, wij moeten allang uit de oven,
wij staan hier al uren gaar te stoven
Als we nu niet worden gered
verbranden we zo direct.

Meisje Ach arme broden, ik help jullie ras
en leg jullie een voor een in het gras

(Ze loopt verder en koor neuriet weer 'Vrouw Holle')

Boom Ik boom, hang vol appels zo rijp,
Schud mij, schud mij voordat ik bezwijk.

Meisje Ach arme boom, ik help je al ras
en schud al je appels op een hoop in het gras.

Koor Toen ze dat had gedaan,
kwam ze bij een huisje aan.
Daar zat een vrouw met tanden zo lang,
het meisje zag dat en werd heel erg bang.

Vrouw Holle Ben je bang van mij, lief kind?
Ik wil graag dat je het hier prettig vindt.
Ik doe geen kwaad, wil je bij mij wonen?
Als je het werk goed doet, zal ik je belonen.
Schud mijn dekbed op met vlijt,
dan valt op de aarde een sneeuwtapijt.

(Alle kinderen zingen):

De vlokjes dwarr'len zachtjes neer
en buiten bloeit de kerstbloem weer
Vrouw Holle gaat daar heen en weer
Snorre wieltje snorre.

De maan gluurt over de wolkenrand
wijst haar de weg in 't witte land.
Zij kijkt nog waar een lichtje brandt
Snorre wieltje snorre.

Koor Het meisje werkte lange tijd tevrede
ontving de gading voor het werk dat ze dee.
Vrouw Holle dankte haar moet goede woorden
en ze kreeg al het eten wat haar bekoorde.
Toch werd ze bedroefd op een keer
van heimwee deed haar harte zeer.

Meisje Vrouw Holle, ik heb het hier beter dan thuis
maar toch verlang ik heel erg naar huis.

Vrouw Holle Lief meisje, dit te horen staat mij aan.
Ik breng je zelf een eind op weg, kom laten wij gaan.

(Ze lopen tot bij de poort)

Vrouw Holle Dank voor je trouw en voor je ijverig gedrag,
hier is datgene dat je verloor en dat je nu
terughebben mag.

Poort Ik ben de poort en strooi uit
wie mij passeert zijn verdiende duit.

Haan Kukeleku, terug is onze gouden jonkvrouw nu

*Moeder en
luie dochter* Met louter goud is zij gekleurd!
vertel ons hoe dat is gebeurd!

Koor Wat haar was overkomen
beschreef het meisje aldus
en ook hoe zij zich liet belonen
De stiefmoeder riep nu de luie zus:

Moeder Ga ook bij de put zitten spinnen
Dan zal voor jou ook het geluk beginnen.

Koor Daar spon nu het luie kind,
verwondde haar hand in de doornenhaag,
maar ze waste zich gezwind
en gooide het spoeltje omlaag.
Snel sprong zij het na – wat was het diep
en werd wakker in de groene weide
waarna zij langs de oven liep
en al de broden zeiden:

Broden Wij broden wij moeten allang uit de oven
we staan hier al uren gaar te stoven
als we nu niet worden gered
verbranden we zo direct.

Luie meisje Denk je dat ik mij vuil ga maken
ik kom hier voor heel andere zaken.

Boom Ik boom, hang vol met appels zo rijp.
Schud mij, schud mij, voordat ik bezwijk.

Luie meisje Stel je voor dat ik bij ongeval
er een op mijn hoofd krijgen zal
Nee hoor, ik loop snel door,
Vrouw Holle, daar kom ik voor

Koor Het luie kind was niet eens bang
en trad op Vrouw Holle toe.
maar één dag werken was haar al te lang,
de tweede was zij echt te moe,
de derde dag werd het al te sterk.
Vrouw Holle kreeg genoeg van haar.

Vrouw Holle Toe kind, ga eens aan je werk
mijn bed moet nodig opgeschud
zodat het sneeuwen zal op 't land
anders ben jij mij niet van nut
en zet ik je aan de kant.

Luie meisje Mij best, het duurt al lang genoeg.
Krijg ik nu loon voor mijn gezwoeg?

Vrouw Holle Het loon dat je nu krijgen zult
is genoeg voor wat je hebt vervuld.

Poort Ik ben de poort en strooi uit
wie mij passeert zijn verdiende duit.

Haan Kukeleku, terug is onze vuile jonkvrouw nu!

Koor En het pek dat zo vreselijk kleefde
verdween niet meer zo lang zij leefde.

EINDE