

Zo vangen wij nu te zingen aan

Michaëlsliedje voor het Sint Jorisspel

M. Theissen-Pouderoyen



1. Zo van - gen wij nu te zin - gen aan — Ky - ri - e - lei - son,
2. Een ster - ren - re - gen valt op aard — Ky - ri - e - lei - son,



- Sint Mi - cha - el zal bij ons staan, Ky - ri - e - lei - son.
Van - daar nu komt het ster - ren - zwaard. Ky - ri - e - lei - son.

3. Sint Joris neemt het sterrenzwaard,
Kyrieleison,
Zo wordt verlicht de donk're aard,
Kyrieleison.
4. Sint Joris heeft de draak gedood,
Kyrieleison,
Nu is de vreugde alzo groot,
Kyrieleison.
5. Nu moeten wij weer naar huis toe gaan,
Kyrieleison,
Het spel van Joris is gedaan,
Kyrieleison.